

Zondag 11 augustus 2024 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland

Thema:



Beamer, beeld en geluid: Niels van Leeuwen en

Diaken van dienst: Peter de Hoog

Kindernevendienst: Linda Bezemer

Koster: Hans van Brakel

Lector: Marjolein Groenenberg

Oppas: Marja Groenenberg

Organist: Jan van Veelen

Ouderling van dienst: Ria de Groot

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

De gemeente gaat staan.

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.

De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.

Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

De gemeente gaat zitten.
Gebed

Een bewerking van de 10 geboden
God zegt:
Ik ben de HEER, jullie God.
Ik heb je leven bevrijd.

Dien Mij daarom graag.
En ruim alles op waar je nog aan vast zit.
Of aan verslaafd bent.

Vereer Mij van harte.
Op een eerbiedige manier, zoals Ik het graag zie.

Kom niet aan mijn naam. Want wie aan mijn naam komt, komt aan Mijzelf!
Kom graag voor Mij uit. En kom ook voor Mij op.

Hou die ene speciale dag in ere om samen bij Mij te komen.
Want kom je bij Mij, dan vind je werkelijk rust, alle dagen van je leven.

Ik gaf mensen gezag over je. Bijvoorbeeld: je ouders.
Toon daarom altijd je respect aan hen.
En als zij jou de goede weg wijzen, dan moet je die weg ook gaan.

Ik heb het leven geschapen. Ga er dus zorgzaam mee om.
Met je eigen leven. En dat van een ander.

Blijf elkaar trouw, als je getrouwd bent.
En of je nu getrouwd bent of alleen: ga zorgvuldig om met je eigen lichaam en seksualiteit. En ook met dat van een ander.

Niet stelen, maar delen!

Met kwaadspreken en roddelen bederf je het leven van mensen.
Spreek daarom alleen goed over elkaar. Dat is gezond.

Wees tevreden met wat je hebt. Wees niet jaloers op een ander.

Kortom: hou van Mij, met hart en ziel, en met je volle verstand.

En hou van de mensen om je heen, zoals je ook van jezelf houdt.

We zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar (Hemelhoog 388: 1,2 en 3)

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Gebed bij de opening van de Schrift

Met de kinderen

We zingen: Lied 923

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

De kinderen gaan naar de nevendienst.

Bijbellezing: Marcus 9: 14-29

¹⁴Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. ¹⁵De mensen waren verbaasd toen ze Hem zagen, en liepen meteen naar Hem toe om Hem te begroeten. ¹⁶Hij vroeg hun: 'Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?' ¹⁷Iemand uit de menigte antwoordde: 'Meester, ik heb mijn zoon naar U gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; ¹⁸steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.' ¹⁹Hij zei tegen hen: 'Wat zijn jullie toch een ongeloofig volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me.' ²⁰Ze brachten de jongen bij Hem. Toen de geest Hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. ²¹Jezus vroeg aan zijn vader: 'Hoe lang heeft hij hier al last van?' Hij antwoordde: 'Al vanaf zijn vroegste jeugd, ²²en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.' ²³Toen zei Jezus tegen hem: 'Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.' ²⁴Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.' ²⁵Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak Hij de onreine geest streng toe en zei: 'Geest die doof en stom maakt, Ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.' ²⁶Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. ²⁷Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. ²⁸Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen Hem: 'Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?' ²⁹Hij antwoordde: 'Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.'

Zingen: Lied 837: 1,3 en 4

1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?

Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4 Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Verkondiging

Zingen: Lied 908: 1,3,4 en 6

1 Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.
3 Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.
4 Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.
6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug van de nevendienst.

Slotlied: Daar ruist langs de wolken (Hemelhoog 326: 1 en 3)

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart,
kent gij, kent gij, die Naam nog niet,
die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof,
o, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan,
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer

Zegen

We beantwoorden de zegen met lied 415: 3.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel