



Protestantse Gemeente
Zuid-Beijerland

IN EENDRACHT

INFORMATIEBLAD

JUNI
2022

EENDRACHTSKERK





Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland

Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl

Pastor: Vacant

Scriba: Dhr. Hans Vreeman, Gr. Sabinastraat 2f, tel.0186 – 662126.
Email: scriba@eendrachtskerk.nl

Familieberichten:
Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930
of email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerntaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314

Ledenadministratie:
Dhr. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, tel.0186 - 662544
Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is:
NL18 RABO 0373 7337 47

Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres:
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is:
NL71 RABO 0373 7337 63

Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl

Kerkdiensten beluisteren: direct of later terugluisteren ga naar:
www.kerkomroep.nl en zoek **Zuid-Beijerland**

Kopij voor "IN EENDRACHT" juli/augustus 2022

s.v.p. inleveren vòòr 15 juni 2022.

Inleveradres voor kopij "In Eendracht": ineendracht@eendrachtskerk.nl

Liefst op A5 formaat in Word ! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl

Rondom de dienst

5 juni

9.30 uur: **Pinksteren**

Ds. Antje Groenendijk-Meindersma

Kleur kerkelijk jaar: rood

Welkom: Rob van Leeuwen, Tejo Vink

Oppas: Ilona Schilperoord

Nevendienst: **beide** gr.: Angelique de Jong

Ouderling van dienst: Lia Stolk

Diaken van dienst: Marja Buth

Koster: Hans van Brakel

Organist: Jan van Veelen

Collecte: 1 Ambulancewens

2 Kerk



12 juni

9.30 uur: Ds. U.G.M. Doedens, Vught
Kleur kerkelijk jaar: groen
Welkom: Joke Breure, Lisette Wols
Oppas: Astrid van der Bie
Nevendienst: **beide** gr.: Janine Wols
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Jaap Stolk
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Ambulancewens
2 Kerk

19 juni

9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Welkom: Trudy van Leenen, Hilda de Zeeuw
Oppas: Monique Ros
Nevendienst: **beide** gr.: Linda Bezemer
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Gerrit Boon
Organist: Bastian Kooy
Collecte: 1 Kerk in Actie
2 Kerk

26 juni

9.30 uur **Vorbereiding Maaltijd van de Heer**
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Welkom: Carolijn Bouman, Nel Borst
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: **beide** gr.: Janneke van Berkel

Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte: 1 Kerk in Actie
2 Kerk

3 juli

9.30 uur: **Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer** (lopend)
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Welkom:
Oppas: Lotte van der Bie, Ilona Schilperoord
Nevendienst: **beide** gr.: Carolien de Kievit
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jan van Veelen
Collecte: 1
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor de maand juni

05 juni	Handelingen 2:1-40	De Heilige Geest vervult de discipelen
12 juni	Handelingen 3:1-10	De discipelen genezen een verlamde man
19 juni	Handelingen 4:1-22	De Joodse leiders ondervragen de apostelen
26 juni	Handelingen 5:1-11	Ananias en Saffira

Data Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de predikant, scribe of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

Hartelijk bedankt

Beste allen,

Wij willen een ieder dank zeggen die rondom ons 55-jarig huwelijk ons hebben verrast met goede wensen d.m.v. een kaartje of bloemen. Het heeft ons goed gedaan.

Met vriendelijke groet,

Marijke en Rob van Leeuwen

DANK!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties en inspanningen voor de koninklijke onderscheiding die ik 26 april in ontvangst mocht nemen.

Voor mij een complete verrassing en daardoor des te leuker.

Ik hoop het werk in en voor de kerk nog lang te kunnen blijven doen, samen met de vele vrijwilligers die onze kerk rijk is!



Jan Saarloos

Tuinploeg:

11 juni

Bas Roubos
Koos Groenenberg
Gerrit Bogerman
Lennard Trouwborst
Annee Andeweg

25 juni

Cees Smaal
Jan Pierneef
Jaap van Oudheusden
Gerrit Blaak



In



Memoriam

Adrianus Breure

8 april 1931 - 11 april 2022

Op vrijdag 8 april vierde Adrianus Breure in de Buitensluis nog zijn 91^{ste} verjaardag. Tevreden keek hij toen nog om zich heen naar de verschillende foto's van zijn dierbaren: ze waren allemaal bij elkaar. Janus woonde sinds augustus vorig jaar in de Buitensluis. Vanaf het Zwartsluisje naar Numansdorp was een enorme overgang, die uiteindelijk niet meer uitgesteld kon worden. Janus woonde sinds '61 aan het Zwartsluisje. Eerst samen met zijn ouders en verdere familie, later met zijn broer Kees. Het loonbedrijf was hun lust en hun leven. De broers waren van de oude stempel: hobby's hadden ze niet, vakantie was eigenlijk niet nodig. De familie, ook de neven en nichten, was heel belangrijk voor hen. Kees en Janus gingen heel lang om de beurt naar de kerk. Het geloof nam een vanzelfsprekende plaats in hun leven in. Tijdens de afscheidsdienst die op dinsdag 19 april in de aula op de begraafplaats van Zuid-Beijerland is gehouden, lasen we Psalm 65, over de aarde die door God zo prachtig en vruchtbaar is gemaakt en over de trouw van God. God staat aan het begin van alle leven én Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen: deze wereld in het groot niet en ook al die afzonderlijke mensenkinderen niet. Op de rouwkaart schreef de familie:

Verder van de wereld weg

Elke dag een beetje

Dichter naar de hemel toe

Elke dag een treetje.

In dat geloof hebben zijn naasten afscheid genomen van Janus. Wij bidden voor de naasten om troost van God.

AGM

In



Memoriam

Maria Cornelia de Hoog-Trouw

26 april 1926 – 27 april 2022

Marie de Hoog-Trouw is op 27 april jl., vrij onverwacht gestorven.

Een dag na haar 96^e verjaardag, te midden van hen die haar dichtbij stonden.

Marie werd geboren in Zuid-Beijerland en groeide er op in een fijn gezin.

Toen ze trouwde met Marinus de Hoog vertrok ze naar Oud-Beijerland.

Daar werden Ada en Elza geboren. Het prille gezin werd ruw uit elkaar getrokken, door het plotselinge overlijden van Marinus en Marie bleef als 26 jarige weduwe achter.

Marie kwam met de kinderen terug naar haar ouderlijk gezin, alwaar ze ook de kost moest gaan verdienen.

Marie heeft altijd hard gewerkt en gezorgd voor haar kinderen en ouders.

Dat ze niet verbitterd is geraakt, zag ze als zegening. Tegelijk het leven aangaan ging niet vanzelf. 'Bidden om kracht', zei ze altijd. Bidden en zingen tegen de nacht in, maakte elke keer dat het licht doorbrak en er uitzicht kwam.

Ook in het ziekzijn en na het sterven van dochter Ada waren er dierbare gesprekken over de trouw van God en je steeds durven toe te vertrouwen aan het leven in het licht van Gods ontferming.

Marie was nauwgezet, zorgvuldig, attent, gastvrij en belezen. Ze had oog voor detail, had haar eigen vastomlijnde principes en kon fel debatteren. Ze was zeer zorgzaam en een gezelschapsmens. Daarnaast genoot ze van de natuur en van orgelmuziek.

Op haar uitvaart 4 mei jl., op de 70^e sterfdag van haar man, heeft Psalm 103 centraal gestaan. Couplet 7 van dezelfde Psalm 103 in de oude berijming is ook gezongen, net zoals destijds op de uitvaart van Marinus en sindsdien het lijflied van Marie.

Het gebed en een indrukwekkende orgel improvisatie hadden ook een waardevolle bijdrage aan het afscheid. Aansluitend aan de dienst hebben we het lichaam van Marie bij het lichaam van dochter Ada te ruste gelegd.

Het wordt stil voor Elza en Marleen, broers en schoonzusters van Marie en verdere vrienden en kennissen. We bidden hen Kracht en Vertrouwen toe!

Geestelijk verzorger 1^e lijn thuis, Therese van Kampen-van der Sluijs.

In



Memoriam

Cornelia Bastiana van Leeuwen-Bakker 17 mei 1961 – 29 april 2022

Ruim een jaar geleden werd bij Cornelia een ernstige ziekte vastgesteld. Ongeveer tien jaar eerder was dat ook het geval geweest. Toen was Cornelia sterk en nu was ze dat ook. Ze zei: "We gaan niet verdrietig doen! Met elkaar maken we van elke dag nog wat moois!" En zo is het gegaan. Ook het afgelopen jaar heeft ze nog volop genoten van de kleinkinderen Eloïse en Eleano en van de verbondenheid en gezelligheid met Bas, Debbie, Marco, Niels, verdere familie en vrienden. Bas en Cornelia ontmoeten elkaar op de MAVO in Rotterdam en waren al die jaren onafscheidelijk. Ze waren elkaars maatjes en steunden elkaar onvoorwaardelijk. In alle moeiten en zorgen die zich aandien bleef Cornelia positief. Ze was actief en betrokken. Ze had jarenlang haar eigen winkel met handwerk- en knutselmateriaal aan de Dorpsstraat. Vele jaren kookte ze op zaterdag een heerlijke warme hap voor het eerste elftal van ZBVH. Ze gaf samen met Debbie club in de Eendrachtserkerk. Van huis uit kreeg ze het geloof in God mee. Ze sprak er nauwelijks over en als ik haar bezocht, baden we niet, maar toch wist ze zich veilig in de liefde van God. Donderdagavond 28 april keek Cornelia nog naar een wedstrijd van haar favoriete club, Feyenoord. Ze sliep beneden. Bas maakte zich zorgen en installeerde zich in een stoel. In de vroege vrijdagmorgen zat hij naast haar toen ze haar laatste adem uitblies. Vrijdag 6 mei heeft de afscheidsplechtigheid plaats gevonden in het crematorium in Heinenoord. Wat zullen Bas, Debbie, Marco, Eloïse, Eleano en Niels hun lieve vrouw, moeder en oma missen. Wij bidden voor hen om troost van God en van mensen.

AGM

Uit de pastorie



De klok op de kerktoren houdt de tijd precies bij. Elke minuut, elk uur, tot op de seconde. Handig is dat, zo'n kerkklok, al kan die ons horloge niet vervangen.

Tijd, een wonderlijk fenomeen, waarvan we ook zo af en toe menen dat hij vliegt of juist stil staat.

De oorlog in de Oekraïne is inmiddels (bijna) in zijn vierde maand. Ondertussen gaat ook ons eigen leven door. In een gemeente als de onze, in een dorp als het onze, is er altijd het nodige aan de hand. Sommigen genieten vooral van deze tijd, van het voorjaar, voor anderen staat de tijd even of langer stil. Vanwege verlies, vanwege verdriet, onzekerheid noem maar op. Tijd, een wonderlijk fenomeen. In **Psalm 31** komen we een mens tegen, die zich middenin een hele nare en zware tijd bevindt. Je leest over vijanden en mensen die hem vervolgen, over angst en zwakte, over schuldbesef en geestelijke verlatenheid. Veel sombere woorden dus. Maar ondanks al die negatieve ervaringen belijdt de dichter zijn geloof en vertrouwen in God: 'Mijn tijden zijn in Uw hand' (NBG '51). Ondanks alles gelooft hij, vertrouwt hij op de beschermende hand van God. God laat hem niet los. God laat u, jou en mij niet los. Geen dag, geen uur, geen seconde.

Rondom het beleidsplan '22 – '26

De commissie beleidsplan is in afwachting van de uitslagen van de enquête.

Inmiddels is duidelijk dat degenen die voor de verwerking zorg dragen, iets meer tijd nodig hebben dan gepland. We wachten geduldig af.

Hieronder lezen jullie nogmaals de vier speerpunten die de kerkenraad eerder heeft geformuleerd. Mochten de uitkomsten van de gehouden enquête aanleiding geven tot meer speerpunten dan zullen die zeker nog toegevoegd worden.

1. Wij zetten ons **beleidsmatig, persoonlijk en gezamenlijk** in om een open en gastvrije gemeenschap te zijn, waar **iedereen** zich **welkom** voelt.
2. In het bijzonder vinden wij het van belang dat **jongere generaties** hun thuis vinden in ons midden. Daarom zijn wij benieuwd naar de inbreng van jonge mensen en jonge gezinnen en staan bijvoorbeeld open voor **voortgaande vernieuwing** van de eredienst.
3. Het streven is om als kerk bij te dragen aan verbondenheid in het dorp. Dit betekent dat we **in onze activiteiten** meer aansluiting zoeken bij **niet-kerkelijke dorpsgenoten**.

4. Elke gemeente van Christus is een **lerende gemeenschap**. In de komende jaren willen we elkaar als gemeenteleden helpen en aanmoedigen in het **vrijmoedig** ter sprake brengen van onze drijfveren en van ons geloof en in **het geven van positieve en opbouwende feedback**.

Over punt 1, 2 en 4 is in de In Eendracht van februari, maart, april en mei al iets geschreven. Deze keer gaat het over punt 3: de kerk en het dorp.



Dorpskerk

Bijna elke dorpsgezicht in ons land wordt getekend door een kerktoeren. Zo ook ons dorp, Zuid-Beijerland. Toen wij nog maar net in Zuid-Beijerland waren neergestreken, werd ons meerdere malen met gepaste trots verteld: de kerktoeren van de Eendrachtskerk is de hoogste van de Hoeksche Waard. Inderdaad, de toren van de Eendrachtskerk is vanuit de verte te zien. De toren typeert ons dorp, ze is voor elke dorpling een oriëntatiepunt. De kerk is goed zichtbaar, letterlijk! Maar is de kerk figuurlijk ook zichtbaar? Merken de dorpsbewoners iets van de aanwezigheid van de kerk in hun dorp? Jazeker!! Denk aan de **rommelmarkt**, een kerkelijke activiteit, waarbij heel het dorp wordt uitgenodigd en ingeschakeld. Denk ook aan het jaarlijkse **kamp** voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Alle kinderen van het dorp zijn welkom. En zo zijn alle ouderen van het dorp welkom bij de **woensdagse koffieochtend** in de Ark en bij de feestelijke Paas- en Kerstlunch. Tevens kennen we sinds 2019 de **werkgroep Kerk in het dorp**. De EENDrachtskerk is zichtbaar in Zuid-Beijerland, draagt een steentje bij aan de onderlinge verbondenheid in het dorp. De kerkenraad vindt dat ook belangrijk. Meer nog: ze ziet het als een opdracht van de kerk.

De kerk is er niet alleen voor de mensen die bij de kerk horen, die geloven, maar de kerk is er ook voor de mensen die niet van de kerk zijn, die niet geloven.

Als gemeente proberen we gezamenlijk en individueel iets van Gods liefde zichtbaar te maken in onze naaste omgeving. Vandaar het derde speerpunt van ons nieuwe beleidsplan. Hoe en wat dat in de komende jaren vorm gaat krijgen, is zeker nog voorwerp van gesprek.

Heb je één of meer goede ideeën, schroom niet om deze kenbaar te maken, bijvoorbeeld bij een kerkenraadslid.

Bij de diensten

Zondag 29 mei. Op deze zondag wordt onze nieuwe **predikant-pastor Ard van den Berg** in de bediening gesteld. Een bijzonder moment voor hem en voor ons als gemeente. Laten we onze nieuwe ouderenpastor op deze zondag een hartelijk welkom bereiden. Elders in deze In Eendracht stelt hij zich aan ons voor.

Zondag 5 juni. Pinksterfeest. Vanwege andere optredens is het helaas toch niet mogelijk dat **Jong Crescendo** op deze zondag in ons midden is. Fijn is het dat wel een aantal saxofonisten aanwezig is om een deel van onze zang te begeleiden.



Zondag 19 juni. Als gemeente zijn we dankbaar dat de om gezondheidsredenen ontstane vacatures in de kerkenraad weer ingevuld zijn. **Ben Heuser** en **Peter de Hoog** zijn bereid om resp. als pastoraal ouderling en als diaken de gelederen van de kerkenraad te versterken. Op deze zondag zullen zij in het ambt bevestigd worden. Voor Ben en zijn vrouw **Jolanda** wordt het een hele bijzondere zondag, omdat zij beide in deze dienst belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Omdat Ben nog niet is gedoopt, zal hij in deze dienst ook de heilige doop ontvangen. Met Ben en Jolanda zijn wij dankbaar voor de stappen die ze zetten. En met hen én met Peter en Helma verheugen wij ons op zondag 19 juni.

Zondag 26 juni. In deze dienst bereiden we ons voor de viering van de maaltijd van de Heer op zondag 3 juli.

Geboortebericht

Op vrijdag 6 mei is **Eva** Westerlaken geboren. Haar roepnaam is **Sara**. Als gemeente feliciteren wij de trotse ouders, Matthijs en Nadine Westerlaken, Middelsluisdijk WZ 97, 3281 LH, van harte met dit prachtige meisje.

Op het geboortekaartje staat:

Liefde, zo mooi en zo fijn.

Nog meer liefde te delen.

Nu we met z'n drietjes zijn!!

Ook betrekken we opa en oma, Henk en Nellie, bij onze felicitatie!

Dat Eva gelukkig en gezond met mensen en dieren - op de boerderij - mag opgroeien. Gods zegen toegewenst!



Heropening JOR. Na een periode van klussen kon begin mei de prachtig heringerichte Jongerenontmoetingsruimte (= JOR) geopend worden. Dinsdag 3 mei waren de volwassenen aan de beurt om een kijkje te nemen, vrijdag 6 mei vond in aanwezigheid van heel veel kinderen de officiële opening plaats. Iedereen was onder de indruk van het interieur én van het prachtig mozaïek-hinkelspel op het terras. Dit spel is door een aantal meiden uit groep 8 gemaakt bij de Passiewaard. Van harte wensen we de leiding van de JOR veel plezier en zegen toe bij de activiteiten! Tenslotte: heb je de nieuwe JOR nog niet kunnen bewonderen, op Facebook vindt je een filmpje:

<https://www.facebook.com/1529543480607967/videos/324541709784510>

Random corona

Momenteel hanteren we in de kerk nog enkele corona-afspraken. Zo houden we bij binnenkomst, bij vertrek en tijdens de dienst nog enige afstand van elkaar. Sommige mensen zitten graag wat dichterbij elkaar. In onderling overleg is dat geen enkel probleem! Neem vooral die vrijheid. We betreden de kerk ook nog steeds via de hoofdingang. Hierdoor is de koster in staat om alle kerkgangers optimaal over de kerk te verdelen. We verlaten de kerk door de drie uitgangen. Bij elke uitgang wordt gecollecteerd.

Geef u of jij er nog steeds de voorkeur aan om thuis te kijken. Wij zijn elke zondag in de lucht via

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk>

Dankbaar

Al is het rijkelijk laat toch wil ik nog mijn dankbaarheid uitspreken voor de feestelijke Paaslunch op Witte Donderdag, voor alle diensten in de Stille Week en op Pasen, voor de geslaagde popdienst in de feesttent, voor de gezellige heropening van de JOR én voor de goed bezochte rommelmarkt op een zonovergoten zaterdag. Het stemt mij dankbaar om bij die hele verschillende activiteiten vele kerk- en dorpsgenoten tegen te komen. Om samen het geloof te beleven en samen in de weer te zijn in en voor ons dorpsleven. Veel dank aan een ieder die bijgedragen heeft of erbij was!!



Utsetter (uit: 95 Speldenprikken):

Haat is besmettelijk, liefde reinigt.

Met een vriendelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma

ZWO

De collecten van de veertigdagen campagne hebben een bedrag van € 1.1170,- opgebracht.

Dit bedrag is verdeeld onder onderstaande projecten.

13-03 binnenlands diaconaat	€ 210,-
20-03 Indonesië	€ 140,-
27-03 kliederkerk	€ 155,-
03-04 Moldavië	€ 320,-
10-04 Jong Protestant	€ 180,-
17-04 Libanon	€ 165,-

Het bedrag van de Wereldmaaltijd van vrijdag 13 mei jl. heeft het mooie bedrag van € 575,- opgebracht. Dit bedrag is aangevuld door een anonieme gever tot € 1000,- en zal worden overgemaakt naar de stichting waaraan de familie Kruithof van Boerderij Bouwlust aan de Greup verbonden is.. Het geld wordt besteed aan hulpgoederen voor Oekraïne. Johan Kruithof brengt deze goederen zelf naar de plaats van bestemming.

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!

De zwo-commissie

VAN DE DIACONIE

Verantwoording van de collectes van de maand april

<u>Voor de kerk:</u>	Collectes en digitaal	€ 875,45
	Gift	€ 25,00
<u>Voor de diaconie:</u>	Vluchtelingen Piershil	€ 1.272,75
	Victory4All	€ 348,50
	Gift	€ 25,00

Hartelijk dank voor uw gaven.

COLLECTEDOELEN JUNI: 5 en 12 juni Ambulancewens
19 en 26 juni Kerk In Actie

Deze maand zijn de collectes voor :

Ambulancewens.

Deze stichting bestaat uit een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers. Die voor terminale patiënten hun laatste wens vervullen met behulp van een ambulance.

Dit is in deze levensfase een onbetaalbaar gebaar van heel veel waarde.

Kerk In Actie.

Voor hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

In het kader van wereldvluchtelingen dag collecteren we voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, en die in Nederland een veilige plek zoeken. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals De Pauluskerk in Rotterdam, Villa vrede in Utrecht en Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Namens de Diaconie, Paula van der Wel.

Elke woensdagochtend vanaf 10.00 tot 11.30 uur

KOFFIEOCHTEND in de ARK

IEDEREEN IS WELKOM

Bij slecht weer én bij goed weer kunt u opgehaald worden.

Contactpersoon is Ria de Groot, tel.nr. **06-33586075**



Sinds kort is op de woensdagmorgen ook de kerk open.

Via de Ark kun je de kerkzaal betreden om daar even stil te zijn, te bidden of te mediteren.....

Wie ik ben...

Op een rijtje Ik ben in Barendrecht geboren in 1980, ging naar de middelbare school Guido de Brès, deed een jaartje 'certificaten' halen op het Albedacollege, ging theologie studeren in Utrecht, trouwde in 2003 met Jojanneke (POH-GGZ Puttershoek), ging wonen in Gouda, werd pastoraal werker in Vlaardingen, vicaris in Bergschenhoek, parttimepredikant in Geesteren (Gld) in 2010, fulltime predikant in Puttershoek van 5 juli 2015 tot 1 juni 2022...



En gaat nu onder u aan de slag als predikant-ouderenvastor, evenals in de wijkgemeente Prinses Julianakerk te Scheveningen per 1 september (overbodig te zeggen dat ouderenvastoraat dus mijn hart heeft)... Jojanneke en ik hebben vier kinderen mogen krijgen: Lieve (13), Lidewey (11), Arthur (5) en Dina (4), met hen hopen we per 11 augustus in Heinenoord te gaan wonen.

Keuze Het gemeentepredikantschap heb ik vanaf het begin behoorlijk pittig gevonden qua mentale belasting. Na afgelopen jaar hier flink mee geworsteld te hebben, hebben Jojanneke en ik samen besloten het over een andere boeg te gaan gooien qua werk: zij gaat wat meer werken, ik wat minder én meer gefocust op wat ik graag doe als predikant.

Studie Ik voelde me sinds ik tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus kwam geroepen om predikant te worden, anders had ik geschiedenis gaan studeren. Maar daarom heb ik in mijn studie natuurlijk wel gekozen voor kerkgeschiedenis als specialisatie, het nuttige combineren met het aangename! Mijn afstudeerscriptie ging uiteindelijk over Franciscus van Assisi en het middeleeuwse armoede-ideaal (niet verwachtend dat we nog een paus Franciscus zouden krijgen).

Geloof Tijdens het dienen als predikant ben ik me steeds meer bewust geworden van de noodzaak door de Heilige Geest geleid te worden als gelovige en in het ambt. Wij hebben het geloof namelijk niet in onszelf, het is Gods gave levenslang. Geloven is voor mij ook altijd kruisvormig: verticaal de relatie met God en horizontaal de solidaire relatie tot de zuchtende wereld (Rom.8), beginnend dicht bij huis en uitziende naar Gods koninkrijk en Christus' toekomst.

Hobby's Literatuur, muziek, koken, zwemmen (noodzakelijk voor de geest...!)

Met een hartelijke groet, uit Puttershoek nog even,
ds. Ard van den Berg

Heropening van de JOR

Het was vrijdagmiddag 6 mei 2022 een groot feest in de Jor. De ruimte is de afgelopen maanden flink aangepakt. Zo zijn er veel nieuwe kleuren aangebracht, nieuwe meubels en een nieuwe hoekbank met opbergruimte. Ook is er een nieuwe opbergkast gemaakt en er is een mooie disco verlichting aangelegd. Al met al is het een prachtige ruimte geworden.

Onder grote belangstelling van zo'n 50 kinderen en diverse ouders en belangstellende is de opening verricht door de kinderburgemeester Chris en wethouder Paul Boogaard. Door middel van het wegtrekken van een zeil op het buitenterras, kwam er een mooi hinkel spel te voorschijn. De tegels zijn gemaakt van mozaïek steentjes. Dit is gedaan door een aantal meisjes uit groep 8 onder leiding van Marjo Oosterhuis in de Passiewaard.



In het gebouw waar nu de Passiewaard zit, zijn Marjo en Ellen en Peter Lankhaar in 2003 met de Jor begonnen. Het was een initiatief van de Eendrachtskerk. De bedoeling was om een soos te starten voor alle jeugd van Zuid-Beijerland. En dat is ook zeker gelukt.

In 2008 zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie bij het zalencentrum van De Ark, achter de Eendrachtskerk te Zuid-Beijerland. Ook het jongerenwerk van de voormalige gemeente Korendijk was betrokken bij de activiteiten van de Jor. Door subsidie van de gemeente Korendijk en door de vele giften van diverse instellingen is de bouw van de nieuwe Jor gerealiseerd.

Al vele jaren heeft Karin van der Heiden de leiding overgenomen. Zij wordt daarbij ondersteund door de oudere jeugd en diverse ouders. Karin vond dat de Jor toe was aan een opknappbeurt. In goed overleg met de kerk is er een plan van aanpak gemaakt. Karin heeft samen met haar man Marco en een aantal vrijwilligers dit voor elkaar gekregen. Omdat dit jongerenwerk ook onderdeel uitmaakt van het jeugdbeleid van de gemeente Hoeksche Waard hadden we de gemeente benaderd voor een financiële bijdrage. Zij hebben hieraan gehoor gegeven en ons met een mooi bedrag ondersteund. Wij zijn dan ook heel blij met deze subsidie! En Karin, je verdient een pluim!! Het is heel mooi geworden.

Deze ruimte is ook te gebruiken voor verjaardagfeestjes en andere leuke bijeenkomsten. Loop er eens een keer naar binnen bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.

We wensen alle kinderen van de Jor heel veel plezier in deze mooie en nieuwe Jor.

Namens het Jor team, Peter Lankhaar



GEBRUIK DE ARK

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw “De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of particulieren voor het houden van:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Verjaardagen
- Huwelijks jubilea
- Etc.



Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik van kunt maken.

De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per

Zaal 1 (per dagdeel) € 55,00

Zaal 2 (per dagdeel) € 55,00

Zaal 3 (per dagdeel) € 65,00

Zaal 4 (per dagdeel) € 70,00 inclusief terras (JOR)

In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden. Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg mogelijk.

Voor afspraken: Linda van Brakel

0186-669005 / 06-1357 1424

e-mail: deark@eendrachtskerk.nl

(ook voor huur van de Eendrachtskerk).

U komt toch ook? VRIJDAGAVOND 17 JUNI 2022 De ARK



Vanaf 19.00 uur ligt de kavellijst voor u klaar en om 20.00 uur begint de veiling.

Iedere bezoeker krijgt één gratis lot en tijdens de veilingavond zijn er meerdere momenten waarop winnende lotnummers worden getrokken.

De opbrengst van de veiling is bestemd voor het verduurzamen en vergroenen van de kerk. De Eendrachtskerk heeft zich verbonden aan het initiatief 'Groene Kerken' (www.groenekerken.nl).

**Wilt u weten welke kavels zijn aangemeld,
kijk dan op www.eendrachtsveiling.nl**

Heeft u vragen, neem contact op met de leden van de veilingcommissie of stuur een e-mail naar info@eendrachtsveiling.nl.

Hans van Brakel	0186-669005
Suzanne Saarloos	0186-662661
Paula van der Wel	0186-662620
Arie Zwijgers	0186-661678
Marleen van Driel	06-46584978
Andrea van Schelven	